

Belize VERBORGEN JUWEEEL

Niet iedereen weet waar Belize precies ligt. Alleen daarom al is dit Midden-Amerikaanse land een verborgen juweel. Het ligt aan de Caraïbische Zee en grenst aan Mexico en Guatemala. De natuur is er zeer ongerept, de stranden parelwit en de resorts *top notch*.

TEKST HARMKE KRAAK | FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE
Met dank aan Tropic Air Belize (Tropicair.com), Maya Island Air (Mayaislandair.com), Belize Hotel Association (Belizehotels.org), Placencia Laru Beya (Larubeya.com), Splash Dive Center (Splashbelize.com), Sapa Pana Travel (Sapapanatravel.nl)



Last night I dreamed of San Pedro, zingt Madonna. San Pedro is het kleurrijke hoofdstadje van het eiland Ambergris Caye. Het is Madonna's *La Isla Bonita* én de plek waar wij onze rondreis beginnen. Via Belize City zijn we direct naar dit paradijselijke eiland gevlogen. De zee is er betoverend turkoois en lichtgroen. Een bootje brengt ons van San Pedro naar resort Portofino, een hideaway aan de oostkust van het eiland. Bij de pier wacht een meisje ons op met eucalyptus-handdoekjes. Op het parelwitte strand is een zwembad en staat een spahut. Pelikanen vliegen over. Schaduw is te vinden onder een stranddruiboom. De Vlaamse Sandra van Noord en haar Nederlandse man Jan zijn de eigenaren van dit intieme boetiekresort. *Barefoot luxury*, zoals Sandra het treffend uitdrukt. De dinertafel wordt gedekt tussen de palmbomen op het witte zand. *"Magic hour!"*, lacht Sandra als de ondergaande zon de hemel purper kleurt. Chef Steve is geboren en getogen in Belize. Het diner dat hij ons voorschotelt, is uit de kunst: *red snapper*, kreeft, mango-spinaziesalade... Sandra: "We nemen alleen medewerkers uit Belize aan, om de *Belizian charm* te behouden. Portofino betekent 'eindbestemming' en zo voelt het ook voor ons. Het kan hier zomers warm zijn, maar de zeebries houdt het altijd aangenaam." Ook op onze kamers blijkt het prettig koel te zijn. Op de bedden vinden we een zee van rode bloemetjes als welkom. Als we ons de volgende dag opmaken voor een snorkeltocht met duikinstructeur Richard, zien we de helblonde kinderen van Jan en Sandra aan boord van een taxibootje stappen. Louke (12) en Alexander (9) worden samen met andere expatkinderen elke dag met de watertaxi naar de internationale school in San Pedro gebracht. Wij varen met Richard, een vrolijke, atletische donkere jongen, naar het rif. Niet zomaar een rif... De Belize Barrier Reef is, op de Great Barrier Reef in Australië na, het grootste koraalrif ter wereld. Het strekt zich uit langs de gehele kust van Belize en ligt niet ver van Portofino. Aangekomen bij het rif gaan we voor anker en duiken we het kristalheldere zeewater in. Al snorkelend zien we de prachtigste dieren. Scholen gestreepte vissen, roggen, enorme zeeschildpadden en bijzonder kleurrijk en onaangestast koraal. En er zwemmen haaien. Het zijn verpleegsterhaaien. Ze scheren rakelings langs ons. Zolang we ze niet storen, hebben we niets te vrezen. We blijven uren in het water, zo mooi is het hier. Dat Sandra en Jan niet meer weg willen van Ambergris Caye, begrijpen we volkomen.



Het eilandje Hatchet Cave.
Inzet: Belize Barrier Reef.

GROTTENTOCHT

Na een paar dagen op het eiland, inclusief een overnachting bij het geweldige Victoria House Resort & Spa, worden wij met het piepkleine toestel van Air Tropic teruggevlogen naar het vasteland. We hoeven bij het inchecken niet eens een paspoort te laten zien. *"No stress in Belize"*, lacht de grondstewardess. Een vriendelijke chauffeur brengt ons naar Caves Branch Jungle Lodge. Het is bijna anderhalf uur rijden. De weg voert langs Belmopan, de hoofdstad van Belize, voordat we het oerwoud in rijden. Een stenig pad tussen bonte tropische begroeiing leidt naar de lodge. Dat Caves Branch een *adventure lodge* is, is meteen duidelijk. Gasten staan bekapt en bezakt klaar om met de excursies mee te gaan, zoals de Waterfall Cave Expedition. Wij kunnen meteen aansluiten. We stappen in de truck die langs sinaasappelplantages rijdt en dan dieper de jungle in gaat. Te voet bereiken we een grottenstelsel. Het is er aardedonker. De enige verlichting komt van de lampjes op onze helm. Kruip-door-sluipdoorgangen leiden naar een 'kathedraal' vol stalactieten en stalagmieten. De muren van deze hoge ruimte glinsteren van de mineralen. Het is een sprookjesachtig gezicht. Alsof we ons in een National Geographic-documentaire bevinden... Er stroomt water over onze voeten, en als we verder lopen, staat het al snel tot de knieën. Er zit niets anders op dan de camera's op een droge plek achter te laten en zwemmend verder te gaan. Het riviertje leidt naar een ondergrondse waterval. De gidsen laten ons hierlangs omhoog klimmen – een uitdaging, want de stenen zijn spekglad. Na een tocht van tweeënhalve uur, waarbij we steeds hoger klimmen, aanvaarden we de terugweg. Een meevaller is dat we nu alleen maar hoeven af te dalen. Na zo'n vijf uur komen we uitgeput en doorweekt de grot uit en worden we overvallen door het felle daglicht en de brandende hitte buiten. Het zwembad van Caves Branch brengt verkoeling. Parse bougainville omlijst het halfopen restaurant. 's Avonds staat hier een uitgebreid buffet klaar voor de gasten. De gerechten zijn gekruid met Jamaicapeper (piment) uit eigen tuin. De oude Maya's kookten al met dit geurige kruid. We zitten aan tafel bij de oprichter van Caves Branch, Ian Anderson uit Canada en zijn Russische echtgenote Ella Baron. Jaren geleden startte Ian op deze plek een tentenkamp, en dat groeide uit tot wat het nu is: een luxe jungle lodge inclusief een botanische tuin, die hoog staat aangeschreven in de wereld. Dat laatste is de verdienste van Ella, die de tuin met de grootste toewijding beheert. In Belize komen zo'n driehonderdvijftig soorten orchideeën voor, en in deze tuin alleen al bloeien er drie-honderd, waaronder de zeldzame zwarte orchidee.

ZWARTE JAGUAR

De naam Belize is afgeleid van Balize, wat 'modderige rivier' betekent in Maya-taal. Het land heeft ongeveer 350.000 inwoners. We rijden over de Hummingbird Highway. Aan het stuur zit Rick van hotel Hidden Valley Inn, ons volgende onderkomen. Onderweg vertelt hij over Menno Simons uit Friesland, die een religie van eenvoud predikte. Simons' volgelingen heten mennonieten, ofwel doopsgezinden. "In Belize zijn sommige mennonieten zo rijk geworden van de landbouw dat ze in privéjets vliegen. Zij worden geen Mennonites maar Moneynites genoemd", grijnst Rick. Er bloeien flamboyantbomen langs de weg met intens rode bloemen. We naderen Mountain Pine Ridge Forest Reserve. Het is de toegangspoort naar Hidden Valley, een lieflijk gebied vol pijnbomen en ander naaldwoud. Bij Hidden Valley Inn worden we verwelkomd door managers Gladness en Chris. Ze laten ons de bungalows zien waar we logeren. Gladness waarschuwt voor de jaguars die af en toe in de tuin worden gesignaleerd. Zelfs zwarte jaguars komen hier voor. Net op dat moment schiet een dier weg. Een zwarte jaguar? Nee, een grijze vos... Hidden Valley regelt voor ons een lunch in het bos bij de Sacred Pool, een meertje met een waterval. Deze idyllische plek is alleen te voet te bereiken via een steil pad naar beneden. De locatie is vooral bestemd voor honeymooners, maar vandaag staat er voor ons een lunchtafel gedekt, inclusief champagne. We zijn omringd door het dichte woud. De enige



Terug in het daglicht na de Waterfall Cave Expedition.



We bevinden ons hier in het hart van het Maya-rijk dat tussen 1000 en 1500 na Christus uiteenviel. Tijdens het diner klettert een tropische regenbui neer, maar wij zitten hoog en droog en genieten van de chef's special van vandaag: Rio Grande-snoek met knapperige groenten van het seizoen

geluiden die we horen, zijn het gezang van vogels en het geklater van de waterval. Ook dartelen er Blue morpho's rond, blauwe vlinders. Na de lunch nemen we een duik in het koele water. Later die middag brengt Rick ons naar Butterfly Falls, een andere betoverende waterval in Hidden Valley. Ook hier zwemmen we tussen de rotsen. De grootste waterval, King Vulture Falls, is driehonderd meter hoog. Deze bekijken we slechts van een afstand. 'Don't go beyond this point', staat op een bord bij de uitkijkpost. Terug bij Hidden Valley Inn bezoeken we de spa van het hotel. Masseur Leonie mixt olie en crèmes van planten uit de omgeving. Zo maakt ze jlangjang-olie, en ook de Citroen-grasmix voor de Mayan Body Wrap is homemade. 's Avonds is er een barbecue bij het zwembad in de idyllische hoteltuin verlicht met lampjes in de bomen. Het is een sophisticated setting. We krijgen tot besluit koffie geserveerd van de Arabica-bonen van eigen landgoed.

VISSERSEILANDJE

Na de koraalriffen van Ambergris Caye, de jungle van Caves Branch en de naaldbossen van Hidden Valley laven we ons nu aan de luxe op schiereiland Placencia in het zuidoosten. Dat Engels de voertaal is in Belize, maakt dit Midden-Amerikaanse land erg geliefd bij gefortuneerde Amerikanen (en dat terwijl er in Belize geen McDonald's te bekennen is). Vooral Placencia blijkt een gewilde locatie om een villa te laten bouwen. Van oudsher is dit een visserseilandje. Er wonen nog steeds enkele oude vissersfamilies. 'Welcome Ms. Esther Quelle and Ms. Harmke Kraak', lezen we op een schoolbord bij de entree van hotel Chabil Mar. Dat is nog eens attent. Chabil Mar is een exclusief resort, alleen toegankelijk voor hotelgasten. Het bestaat uit villa's, romantisch begroeid

met bougainville. Er staan mangobomen en broodbomen. De inrichting mag gerust *more is more* genoemd worden, de slaapvertrekken zijn echter mooi sober met een donkerhouten dressoir en kingsize bedden met wit linnengoed. Op het privéterras hangt een hangmat van roomwit katoen. Alles draait in dit hotel om roomservice. Vanuit de eigen villa bestellen we de maaltijden en kunnen we aangeven waar we die geserveerd willen hebben: op ons privéterras, in de strandbar, op de pier... De pier is veruit onze favoriete plek. Er staan heerlijke ligstoelen met korenblauwe kussens en vanaf het plankier kunnen we zo het water in duiken. Van tijd tot tijd komt een ober spontaan een kan fruitwater brengen. Pal tegenover het hotel ligt duikcentrum Splash Belize. Op het super-de-luxe jacht Tropical Adventure van kapitein Young varen we de open zee op voor een duik- en snorkeltrip. De sfeer aan boord is vrolijk en ontspannen. We passeren een piepklein eiland. Het is Little Harvest Caye, dat compleet is af te huren inclusief privéstaaf. In de buurt van het onbewoonde eilandje Silk Caye gaan wij voor anker. Fotografe Esther krijgt de laatste duikinstructies, ikzelf houd het bij snorkelen. In de wateren rond het eilandje spotten we de prachtigste vissen, zoals maanvissen, oranje-zwarte hertogsvissen en indrukwekkende barracuda's. Waren we hier bij volle maan geweest, dan hadden we tussen de walvishaaien kunnen zwemmen. "Die zijn van april tot eind juni tot zo'n tien dagen na volle maan te zien", vertelt een instructeur. We varen naar het tropische eiland Hatched Caye en leggen aan tussen andere megajachten. Dit eilandje herbergt een resort en een bar en is omgeven door turkooizen water. We eten er verse koraalduivel. Er is een overschot aan dit majestueuze dier. Het is de enige vis in deze wateren die onbeperkt gevangen mag worden.

Alle foto's op deze pagina: Belcampo Lodge.





Harmke bij Butterfly Falls in Hidden Valley.



Bar in hotel Chabil Mar.



Ontvangst in Hidden Valley Inn.



Duik- en snorkeltocht met luxejacht Tropical Adventure.

Luxe & avontuur in Belize

Luxeresorts

PORTOFINO: Intieme hideaway op het eiland Ambergris Caye, direct aan het strand, met zwembad en spahut. Portofino telt zeventien kamers, alle met zeezicht. Zeer goede keuken met dagelijks verse vis, kreeft en handmade pasta. *Barefoot luxury* met vijfsterrenservice. Portofinobelize.com

VICTORIA HOUSE: Mooi chic resort op het eiland Ambergris Caye, gelegen aan een breed parelwit zandstrand met kokospalmen. Suites en villa's in moderne en koloniale stijl. Uitstekend restaurant met goede wijnkaart. Diverse zwembaden, yogavloer en gloednieuwe spa. Victoria-house.com

CAVES BRANCH: Waterfall Cave Expedition, Black Hole Drop, River Cave Expedition. Alles draait hier om avontuur. Comfortabele jungle lodge met zwembad en weelderige botanische tuin midden in het oerwoud van het Mayagebergte. Cavesbranch.com

HIDDEN VALLEY INN: Sophisticated en gastvrij hotel met zwembad. Het wordt omgeven door een enorm woud met verborgen watervallen. Het hotel ondersteunt wetenschappers die in Hidden Valley onderzoek doen naar o.a. vogels en jaguars. Hiddenvalleyinn.com

CHABIL MAR: Exclusief fullserviceresort op het eilandje Placencia. Roomservice is hier het toverwoord. Luisterrijke villa's met zeezicht en schitterende ligging aan een privéstrand. Exceptioneel. Chabil Mar betekent 'mooie zee' in Maya-taal. Chabilmarvillas.com

BELCAMPO LODGE: *The icing on the cake.* Onwaarschijnlijk mooie ecolodge in het zuiden van Belize. Designsuites te midden van de oneindige jungle. Anya Fernald, bekend van de slowfoodbeweging in de VS, is de drijvende kracht achter deze lodge. Belcampobz.com

Spa in Caraïbische stijl

De grootste spa op eiland Ambergris Caye in Belize is die van hotel Victoria House. De spa is gebouwd in Caraïbische stijl met een vleugje koloniale chic en wordt omringd door kokospalmen. Het is een architectonisch juweel met huizenhoog plafond, houten vloeren en natuurlijke lichtval. Er zijn vier behandelkamers, waaronder één voor koppels. De massages die we hier ondergaan, behoren tot de beste ooit. Er is keuze uit meer dan 36 behandelingen, onder meer facials met producten van het merk Ilike Organic Skin Care. Meer informatie: Spa@victoria-house.com

Must do's

Sandra van Noord van resort Portofino op Ambergris Caye noemt Belize 'Jacques Cousteau meets Indiana Jones'. Zowel op zee als aan land is er ruimte voor avontuur. Drie must do's in Belize:

DUIKEN IN DE BLUE HOLE

Intens blauw en peilloos diep 'gat' in zee, dicht bij het atol Lighthouse Reef. Het is een spectaculaire en compleet natuurlijke attractie. Belize.com/belize-blue-hole

MAYA-RUÏNE CARACOL

Caracol is de grootste Maya-vindplaats in Belize. Caana, de hoogste tempel van dit complex, biedt mijlver uitzicht op de jungle. Mayan-ruins.org/caracol

SKYDIVING OP AMBERGRIS CAYE

De zee rond dit eiland is wondermooi van kleur. Dat maakt een skydive boven Ambergris Caye een bijna onwerkelijke ervaring. Skydivebelize.com



REGENWOUD

Vanaf het eilandje Placencia, dat zijn eigen airport heeft, vliegen we naar Punta Gorda in het uiterste zuidoosten van Belize. Vanuit de lucht oogt het landschap volstrekt ongerept: palmenrijke eilandjes en een binnenland met onafzienbaar tropisch regenwoud. Meer dan de helft van Belize bestaat uit bos. Het land wordt doorsneden door het Mayagebergte. In Punta Gorda wacht een groene Jeep van Belcampo Lodge ons op. De lodge ligt diep verscholen in de jungle, tegen een bergrug. Belcampo heeft zijn eigen cacao- en koffieplantages en rumdistilleerderij. Bananen-, ananas-, sinaasappel- en andere fruitbomen zijn er in overvloed. We slapen in Deluxe Jungle Suites, prachtige bungalows met een badkamer die rechtstreeks op de jungle kijkt. Hoger op de berg is nog een aantal zeer exclusieve suites te vinden en een *infinity pool*. Alle suites zijn modern en stylish ingericht en dat allemaal midden in het ongerepte oerwoud. Zo ver het oog reikt is er niets anders te zien dan dichtbegroeid tropisch regenwoud. In de diepte stroomt de Rio Grande. "Op heldere dagen kun je Guatemala en Honduras zien", vertelt de Zuid-Afrikaanse Mary Ann. Zij en haar man Ross Buchanan zijn de managers van Belcampo Lodge. We vlijen ons neer op de loungebanken op het brede overdekte terras rond het chique restaurant van Belcampo. De barman mixt *farm fresh cocktails* voor ons en intussen buigen we ons over de lijst activiteiten: paardrijden, kajakken, een workshop chocola maken... Of toch liever naar de Maya-ruïnes? We bevinden ons hier in het hart van het Maya-rijk dat tussen 1000 en 1500 na Christus uiteenviel.

Tijdens het diner klettert een tropische regenbui neer, maar wij zitten hoog en droog en genieten van de *chef's special* van vandaag: Rio Grande-snoek met knapperige groenten van het seizoen. Voortreffelijk! We raken in gesprek met een Amerikaan die ons alvast waarschuwt niet te schrikken van de geluiden 's nachts. Ergens in de nacht klinkt er inderdaad een nogal angstaanjagend kabaal, dat telkens aanzwelt en weer wegebt. Het zijn brulapen. Welkom in de jungle! ▀

REISAANBIEDING

Betoverend Belize, WAAR RIF EN REGENWOUD BIJ ELKAAR KOMEN

Voor de LXRY-lezer heeft Sapa Pana Travel, dé reisspecialist voor bijzondere reizen naar Midden- en Zuid-Amerika, een 18-daagse rondreis door Belize samengesteld. U gaat de bergachtige jungle van het Cayo district in, brengt een bezoek aan mysterieuze grotten en de grootste Maya-stad van Belize. U bezoekt het kustplaatsje Placencia en verblijft op een unieke plek in het nauwelijks ontgonnen Toledo district. De reis wordt afgesloten op Ambergris Caye, een eiland met het barrièrerif op slechts honderd meter voor de kust.

Dag 1: Amsterdam - Panama

U vliegt naar Panama-Stad. Na aankomst begeleidt een lokale medewerker u naar het American Trade Hotel in de historische wijk Casco Viejo.

Dag 2: Panama - Belize - Cayo district

U vliegt naar Belize, waar u de eerste dagen zult u verblijven in het Cayo district, in Hidden Valley Inn. Deze lodge ligt aan de rand van het Mountain Pine Ridge natuurreservaat. Vanwege de wat hogere ligging is het hier relatief koel.

Dag 3: Cayo district

Dag ter vrije besteding. Nabij de lodge ligt een prachtige waterval, omgeven door nevelwoud. Met wat geluk ziet u hier de blauwe morpho vlinder. U kunt ook kiezen voor een dag aan het zwembad of u laten verwennen in de spa.

Dag 4: Cayo district

Vandaag wordt u meegenomen naar Caracol, de grootste Maya-stad van Belize, waar u een uitgebreide privé-rondleiding krijgt.

Dag 5: Cayo district - Caves Branch

U reist verder richting kust, naar de kleinschalige accommodatie Caves Branch, expert in het organiseren van avontuurlijke tochten, zoals canyoning, caving en abseilen.

Dag 6 & 7: Caves Branch

Deze dagen verblijft u op basis van volpension. Ook de (meeste) activiteiten zijn inbegrepen.

Dag 8: Caves Branch - Placencia

U wordt naar Larubeya Resort (*alternatief: Chabil Mar) bij Placencia gebracht. Hier zult u de komende drie nachten verblijven op basis van logies en ontbijt. Een perfecte uitvalsbasis om de omgeving, met interessante Maya-ruïnes en nationale natuurparken, te ontdekken.

Dag 9 & 10: Placencia

In het vissersplaatsje Placencia ziet u zowel de cultuur van de Maya's als de Garifuna terug. Ook vindt u er souvenir-winkels, strandbarretjes en restaurants. Het strand is het langste en meest uitgestrekte van Belize.

Dag 11: Placencia - Toledo

U vliegt vandaag naar het afgelegen gebied Toledo. De komende drie nachten verblijft u in Belcampo Lodge, op basis van logies en ontbijt. De lodge bestaat uit een landgoed van meer dan 4.500 hectare aan regenwoud met tropische tuinen, suikerrietplantages, cacaoobomen en een biologische boerderij.

Dag 12 & 13: Toledo

Ga op ontdekking in de regio of geniet

van de faciliteiten van Belcampo Lodge, een van de meest unieke accommodaties van Midden-Amerika. Vanuit uw lodge kunt u kajakken en kanoën in de Rio Grande, mountainbiken en wandelingen ondernemen.

Dag 14: Toledo - Ambergris Caye

U vliegt naar Ambergris Caye, waar u verblijft in het Portofino resort (*alternatief: Victoria House). Uw laatste reisdagen staan in het teken van mooie stranden en het prachtige koraalrif.

Dag 15: Ambergris Caye

Vandaag staat een snorkeltrip op het Belize barrièrerif op het programma, het op één na grootste koraalrif ter wereld. Geniet van de kleurrijke onderwaterflora en -fauna.

Dag 16: Ambergris Caye

Wentel u nog even in de tropische omgeving; morgen staat de terugreis op het programma.

Dag 17: Ambergris Caye - Belize City - Amsterdam

U vliegt van San Pedro naar Belize City, waar u overstapt op uw intercontinentale terugvlucht naar Nederland.

Dag 18: Amsterdam

Aankomst in Amsterdam.

Reissom vanaf:

€ 6.150 per persoon, op basis van twee samen reizende personen, gebruik makend van tweepersoonskamers. Meer lezen over deze reis? www.sapapanatravel.nl/lxry-reis

Inclusief:

- Alle genoemde vluchten in economy-class
- Alle hotelovernachtingen inclusief maaltijden zoals beschreven
- Alle transfers en excursies zoals beschreven

Niet inclusief:

- Calamiteitenfonds (€ 2,50)
- Reis- en/of annuleringsverzekering
- Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

Advies op maat:

Sapa Pana Travel is een Latijns-Amerika kenner, gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Met specialistische kennis en een professioneel netwerk laten zij de échte reisliefebbers de meest fascinerende reiservaring beleven.

CHOICES[®] BY DL

18 CARAT INTERCHANGEABLE JEWELLERY



WWW.CHOICESBYDL.COM